



Boetseerworkshops '(Mee)leven met het Jaar en met elkaar'

op de zaterdagen
4 november en 9 december '23

Vanuit de rijkdom van de Zomer en het zoeken naar onze balans in de roerige Herfst, gaan we op weg naar de verstillendheid en de inkeer van Midwinter. Met ruimte voor uitwisseling hoe zich dat in ons/in ons leven manifesteert.

Een dag met beide handen in de rivierklei: soms speels, soms dramatisch, dynamisch of juist verstillend.

Gaandeweg de klei doorwerken en in meerdere richtingen in beweging zetten. Aan het eind van deze dag neem je geen werkstuk mee naar huis, wel rijke ervaringen.



Beide dagen hebben in de ochtend en in de middag een eurythmische opmaat: een bewegingsoefening, waarin het thema ruimtelijk/eurythmisch wordt verkend. De workshops kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden.



tijd: 10.00u – 17.00u
subthema's: 4 november - *'doorlichten'*
9 december - *'dynamisch stil'*

plaats: Marsweg 115-1 / 7202 AT Zutphen
begeleiding: Frederik van den Berg
eurythmische opmaat: Apolonia van Dalen
aantal deelnemers: maximaal 12
kosten: per workshop € 60

voor koffie, thee, koek en soep wordt gezorgd
brood voor de lunch zelf meenemen

info en aanmelding: fredo@telfort.nl of tel 06 19197517
zie ook: www.klei.nu